



vanuit een relatie met kinderen,
kinderen leiden naar een relatie met Jezus

de kerk op Curaçao ondersteunen
in hun verantwoording voor weduwen en wezen

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van),

december 2015

nieuwsbrief 43

Voor jullie allen een gezegend, uitdagend en liefdevol
2016!

ondersteunen en verdiepen van de pleegzorg op
Curaçao door de pleegouders te mobiliseren.

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het editen van videoclips: heel leuk om te doen, maar wel ernstig tijdrovend! Het editen doen we met het programma Pinnacle Studio 15: wat een mogelijkheden heeft dat programma. Tijdens het knippen, plakken en schuiven opende zich plotsklaps een venster met de mededeling dat dit programma nog veel meer mogelijkheden te bieden had. Het enige wat we hoefden te doen was 99 dollar overmaken naar Pinnacle. Daarna zouden we een digitale sleutel ontvangen, deze code moesten we intoetsen en hatseflats legio nieuwe mogelijkheden zouden tot onze beschikking staan. En al die nieuwe informatie, al die nieuwe gegevens stonden al op de dvd die we in ons bezit hadden. Inkreibel, ongelooflijk!

Dat bracht me tot de volgende associatie.

Er zijn gospelliederen met teksten als: 'Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart' (Opw.343) en 'Yena mi mas, mi ke mas di bo'. (Vul mij meer, ik wil meer van U) In deze liederen wordt er aan God, aan de Heilige Geest gevraagd om iets wat Hij allang heeft gegeven. Vanaf ons ontstaan, vanaf onze oorsprong is hetgeen we hier om vragen al in ons. Wat we moeten doen is de 'digitale sleutel' bemachtigen om het verborgen 'bestand' te kunnen openen. En dat vraagt om actie. Namelijk tot het inzicht komen (en dat ook uitspreken) dat we God nodig hebben in elk facet van ons bestaan. Daarna onze (schijn)zekerheden loslaten en ons leven aan God toevertrouwen.

stand van zaken

Het kan geen kwaad als we weer even op een rijtje zetten waar fundashon Gideon zoal mee bezig is. De kern is het omzien naar kwetsbare kinderen. Kwetsbaar in de brede zin van het woord. Niet alleen fysiek en psychisch kwetsbaar, maar ook economisch en sociaal. Denk daarbij aan: leven in armoede, zonder ontbijt naar school, geen ouderlijk toezicht na schooltijd, onvoldoende of geen stimulans, foute voorbeelden in de omgeving, afwijzing enz.

Fundashon Gideon heeft vier initiatieven. De eerste is het gezinshuis 'kas Eliata'. Naast de twee pleegkinderen en ruimte voor crisisopvang is het de basis voor de andere activiteiten. Het tweede initiatief is de kinderclub 'Gideon – klup di mucha'. Deze kinderclub heeft twee verschillende groepen: één groep komt op dinsdag en donderdag en de andere groep op woensdag en vrijdag. Als derde is er de ondersteuning van de gezinnen waarvan kinderen meedoen aan de programma's van fundashon Gideon. Het vierde, nog prille, initiatief is

gezinshuis 'kas Eliata'

Aan de gezinsgrootte is duidelijk te merken dat er de afgelopen jaren veel veranderingen zijn geweest. In 2010 waren we een gezin met zeven kinderen, nu zijn we een gezin met twee (pleeg)kinderen. Onze dochters, Lisa en Hannah, studeren in Nederland en drie van de pleegkinderen zijn verhuisd.

Gideon – klup di mucha

Omdat er minder kinderen in het gezinshuis wonen is er ruimte ontstaan om de kinderclub uit te breiden. De kinderclub bestaat nu twee groepen. Eén groep met kinderen uit de wijk Brievengat. Deze kinderen gaan naar het 'Glorieux College'.

De andere groep komt uit de wijk Bonam, deze kinderen gaan naar het 'Kolegio Iris Bruijning'.

ondersteuning gezinnen

In de ondersteuning is het welzijn van het 'kinderclub-kind' het uitgangspunt.

Als we merken dat een kind niet voldoende te eten krijgt, zoeken we naar mogelijkheden om het gezin met levensmiddelen te ondersteunen.

Als we merken dat de schoolresultaten achter blijven maken we dat bespreekbaar met de school en de ouder(s) en zoeken we naar oorzaken en daarna de oplossingen.

Als er problemen zijn in de relatie kind – ouder zullen we dat benoemen en samen met de ouder (en waar nodig de school) zoeken de oorzaken helder te krijgen en veranderingen op gang te brengen.

pleegzorg

In de bijna veertien jaar dat we pleegkinderen in ons gezin



opnemen zijn we enthousiast geworden over pleegzorg. Het (pleeg)gezin als basis voor kinderen die, door wat voor omstandigheden dan ook, niet meer bij hun biologische ouders kunnen wonen.

Op Curaçao is het cultureel bepaald dat de zorg voor kinderen ook door anderen dan de biologische ouders kan worden opgepakt. Wel is het zo dat die oplossingen vaak gezocht worden binnen de familiestructuur. Eigenlijk hoeft er nog maar één stap genomen te worden, maar dat is dan wel een hele grote stap! Open staan om een kind op te voeden waar men geen familieband mee heeft. Als die stap genomen kan worden wat zou dat het toekomstperspectief voor veel kinderen ingrijpend veranderen. In onze visie ligt hier duidelijk een verantwoording en tegelijkertijd een uitdaging, voor christenen op Curaçao. *Jesus zelf heeft aan een ieder de opdracht gegeven om God en onze naasten lief te hebben zoals we onszelf liefhebben en te zorgen voor de weduwen en de wezen. (Lucas 10:27, Jacobus 1:27).*

vrijwilligsters

We vinden het elke keer weer bijzonder dat er mensen zijn die hun gaven (energie, geduld en creativiteit) willen inzetten binnen fundashon Gideon. Want zo gewoon is dat niet! Wat een vrijwilligster doet is het zichzelf dienstbaar opstellen binnen de visie van een ander. En dat hebben Darlene Borhorquez en Shani Cannegieter het afgelopen jaar gedaan.

Darlene is, door veranderde verantwoordelijkheden op haar werk, halverwege 2015 moeten stoppen als vrijwilligster.

Shani was in 2015 naast haar avondopleiding HBO SPH vrijwilligster binnen fundashon Gideon. Anderhalf jaar hebben Frieda en Shani samen vorm gegeven aan de 'Brievengat-groep' van de kinderclub. Door hun goede afstemming heeft de activiteit een stevige ontwikkeling doorgemaakt.

In het kader van haar opleiding zal Shani een stage moeten lopen en per januari 2016 zal ze helaas geen vrijwilligster zijn bij fundashon Gideon. We willen niet nalaten om ook nog te melden dat Shani op 29 december 2015 met Eder Martinez Mendez is getrouwd.

En, jullie raden het al, de kinderen van fundashon Gideon hebben hen toegezongen tijdens de inzegendienst.



gebedspunten:

willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- de nieuwe contacten en samenwerking met de instanties en organisaties die zich bezig houden met het welzijn van kinderen.
- Zijn bescherming het afgelopen jaar.

willen jullie, samen met ons, God bidden om:

- voldoende vrijwilligers om de voortgang en ontwikkeling van fundashon Gideon door te kunnen zetten.
- ons hart klaar te maken om nieuwe kinderen te kunnen ontvangen.

gegevens:

• fam. Habermehl – Sanduhan

Kaya Miguel Suriël #1, Oost Jongbloed, Curaçao



gideon.curacao@gmail.com

www.fundashongideon.org

Channel: fundashon Gideon

• giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:

• Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704; t.n.v. fundashon Gideon

giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op

• ABN Amro, IBAN NL50 ABNA 0436090902

t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk

• thuisfrontcommissie:

fam. Willemsen

Swingdreef 8

3845 BW Harderwijk

