



mission statement:

vanuit een relatie met kinderen,
kinderen leiden naar een relatie met Jezus

de kerk op Curaçao ondersteunen
in hun verantwoording voor weduwen en wezen

het promoten van pleegzorg en gezinshuizen op Curaçao

Amigunan di fundashon Gideon (vrienden van),

Na lange tijd weer een bericht vanaf 'Kòrsou: nos dushi isla, baranka den laman' (Curaçao: ons mooie eiland, rots in de branding). Wij willen jullie iets vertellen over onze activiteiten tijdens de schoolvakantie en de laatste ontwikkelingen bij fundashon Gideon. Maar laten we eerst nog even terughalen waar fundashon Gideon voor staat en welke initiatieven er zijn. Ten eerste is er het gezinshuis 'kas Eliata' met nu nog twee pleegkinderen (die beide al meer dan 12 jaar bij ons wonen) en de mogelijkheid voor crisisopvang.



2006: Tommy en Shanti
naar de speelschool



2017: Tommy en Shanti
naar voortgezet onderwijs

Ten tweede is er de kinderenclub 'Gideon – klup di mucha'. Deze bestaat uit 13 kinderen verdeeld over twee groepen die in wisselende samenstelling alle weekdays bij ons komen. Op dinsdagmiddag komen alle kinderen: we hebben dan een warme maaltijd, we zingen en bidden samen, en er wordt een verhaal uit de Bijbel behandeld, de verdere middag is gevuld met huiswerk en spel.

Fakansiplan 2017

In de maand juni werden er op de kinderclub verhalen verteld rond Hebréeën 11:1 *'Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien'*. Het werd duidelijk dat geloof betekent dat je een stap moet nemen, een actie ondernemen waarvan je op dat moment niet weet hoe het zal aflopen. Een stap in het ongewisse, je enige zekerheid is dat God zegt 'vertrouw op Mij'. Dat thema wilden we graag verder uitdiepen, dichter bij de kinderen brengen en niet met woorden maar met actie!

We hebben Hebréeën vertaald naar een stap nemen in vertrouwen, stap uit je comfort zone. En omdat de schoolvakantie voor de deur stond zijn we ons vakantieplan begonnen met het beklimmen van de Christoffelberg. En dat was meteen een heel grote

december 2017

nieuwsbrief 45

uitdaging! We hebben allerlei 'stappen in het ongewisse' de revue zien passeren.

Er waren kinderen bij die met fors tempo aan de tocht begonnen en dat volhielden tot aan de top. Andere kinderen die met hetzelfde tempo begonnen konden dat ergens halverwege niet meer volhouden, met alle gevolgen van dien. Er waren er ook bij die rustig begonnen en in een gestaag tempo de top bereikten. Er waren er die op het laatste stuk wilden opgeven, maar na een 'peptalk' toch weer verder gingen. En één die het niet redde op eigen kracht en werd door een sterke begeleider het laatste stuk gedragen.

Een goed begin van het vakantieplan: het beklimmen van een berg als metafoor van het (geloofs)leven.



Een paar weken later lag er de uitdaging om een instrument te maken en te bespelen. Een workshop die werd gegeven door Sorandy St.Jacobs, een cultuurliefhebber, -promoter en -bewaker op het gebied van muziek en expressie.



Hoewel het feit dat een workshop van Sorandy op zich al een belevenis is, was niet de enige reden om samen aan de slag te gaan.

We vinden het ook belangrijk dat cultuur in al haar vormen deel uitmaakt van de activiteiten van fundashon Gideon. En dan zit je met instrumenten en ritme natuurlijk meteen in het hart van de Curaçaose samenleving.

De materialen die we gebruikt hebben om een fluit te maken waren 25 cm pvc buis en een kurk. Niets meer, niets minder.



Wat het gereedschap betreft: een zaag, een boormachine en een stukje schuurpapier was voldoende voor: →



Nos Ta Konektá (wij verbinden) ...

... is een initiatief dat kansarme kinderen de nodige steun biedt om zich te ontwikkelen en te verbeteren op ICT gebied. Gideon – klup di mucha is door Nos Ta Konektá uitgenodigd om mee te doen in één van hun projecten. We zijn natuurlijk op die uitnodiging ingegaan! Want hoewel we al jarenlang bezig zijn om ICT een plaats te geven binnen de activiteiten van Gideon – klup di mucha, is het ons nog niet gelukt om een goede mix van voorwaarden, inhoud en continuïteit te realiseren. We zijn nu een paar maanden onderweg en het ziet er hoopvol uit.

De kinderclub is verdeeld in twee groepjes van zeven kinderen en krijgen om de week een les van drie uur, die gegeven wordt door ervaren ICT docenten uit het basisonderwijs. Per week zien we vorderingen. Heel basaal: in het omgaan met de laptop, het besef dat er op internet meer mogelijk is dan videoclips kijken: koudwatervrees wordt weggenomen.



Maar ook inhoudelijk. Eén van de kinderen heeft een schoolopdracht op zijn laptop een Powerpoint presentatie voorbereid en in de klas, uit zijn hoofd (!), gepresenteerd. Bij een ander, die moeite heeft zich te concentreren, zagen we een verrassende ontwikkeling. Bij het behandelen van de 'Kahoot' app. wist hij bij de praktijkopdracht een goed verzorgde kwis te bouwen. De lessen worden gegeven door ervaren leerkrachten en zij kwamen met het voorstel om de kinderen een 'sneltest' af te nemen. Bij een 'sneltest' wordt door reken- en taalopdrachten en een lees oefening de schoolse vaardigheden gemeten. Het resultaat van deze test heeft ons weer wat extra inzicht gegeven en helpt in het bepalen van aandachtgebieden. Via de 'sneltest' werd o.a. duidelijk dat de kinderen een lees achterstand hebben. Wat we nu zullen gaan doen is de leesmomenten uitbreiden, zodat elk van de kinderen in ieder geval één keer per week, onder begeleiding, leest

zwemmen in december!

Soms doen we verrassende ontdekkingen. We leven met zo'n 160.000 mensen op een eiland van 440 km², dus alles en iedereen is dichtbij. In de decembervakantie zijn we met de kinderen wezen zwemmen op Banda'bou. Dit keer gingen we naar Cas Abou: bekend om het witte strand, het heldere water en de vele vissen. Het was niet de eerste keer dat we naar dit strand gingen, dus de kinderen hadden in de bus al de

nodige voorpret. Drie van de kinderen, die nog niet zolang met de kinderclub meedoen, waren echter wat stillletjes, een beetje onzeker: ze hadden nog nooit van Cas Abou gehoord!

Drie kinderen, van rond de tien jaar, met 'Jamaican roots' die één van de bekendste Curaçaose stranden niet kennen..!

En ook dáárom doet fundashon Gideon wat zij doet:



omzien naar- en optrekken met kwetsbare kinderen, ze vertellen dat Jezus van ze houdt en laten weten en laten voelen dat ze waardevol zijn.

gebedspunten:

willen jullie, samen met ons, God danken voor:

- de kinderen waar we dagelijks mee op mogen trekken.
- dat we bij elk van de kinderen merken dat hun meedoen aan de kinderclub geen samenloop van omstandigheden is, maar dat God onze wegen heeft laten kruisen.

willen jullie, samen met ons, God bidden om:

- creativiteit, discipline, afhankelijkheid, openheid rond het lanceren van een 'pleegzorg informatie Facebook pagina' gericht op de voormalige Nederlandse Antillen.
- gezondheid voor ons beide.
- en ook een financieel gezond jaar.

een gezegend en uitdagend ...
bendishon i viktoria riba retonan den ...
a blessed and challenging ...

... 2018

gegevens:

- fam. Habermehl – Sanduhan
Kaya Miguel Suriël #1, Oost Jongbloed, Curaçao



gideon.curacao@gmail.com
www.fundashongideon.org
channel: fundashon Gideon

- giften uit Curaçao kunnen worden overgemaakt op:
 - Maduro & Curiels Bank, rnr. 16 803 704; t.n.v. fundashon Gideon
- giften uit Nederland kunnen worden overgemaakt op:
 - ABN Amro, IBAN NL50 ABNA 0436090902
 - t.n.v. Stichting Vrienden van Fundashon Gideon te Harderwijk
- thuisfrontcommissie: fam. Willemsen, Swingdreef 8, 3845 BW Harderwijk
- contactadres: fam. Companjen, Multatulistraat 3, 3842 AK Harderwijk